

Jesus från Nasaret Varför jag skrivit psalm

Jag trodde inte jag kunde skriva någon psalm. Det var andra som övertalade mej och jag lovade att försöka. Och det hände något som jag sen lagt märke till ibland. Det man minst tror att man kan klara, det lyckas man bäst med. Psalmen "Jesus från Nasaret" blev färdig med en gång. Orsaken var nog att jag kom in på något som var viktigt för mej och som jag gärna ville tala om.

Jag hade min gudsupplevelse när jag var 23 år. På en landsväg mitt ute på den skånska slätten. Förut hade jag inte varit i kyrkan annat än på julottan. Jag hade aldrig öppnat bibeln fastän den stod i min bokhylla. När jag började läsa i den och kom till orden "himmelriket är nära" så kopplade jag genast på min egen gudsupplevelse under den väldiga skånska himlen. Vad jag då fick in i mitt liv var just himmel, öppen horisont, "vind och vidd och ett oändligt hem" - efter att förut ha levat instängd på många sätt.

Jesus och himmelriket är väl samma sak. Där Jesus är, där är himlen. Han är där han bäst behövs, och de som har det svårast uppfattar lättast hans närvaro. I Matteusevangeliet kap. 24 där den sista tiden på jorden skildras, talas det om krig och rykten om krig. Det är då himmelriket ska komma i all sin kraft och också synligt. Det onda klumpar ihop sej och det blir en förtätning av det goda.

Vad jag skulle vilja ändra;

Bara några ord som då var fin psalmstil men nu verkar gammaldags. I vers 1 skulle jag vilja byta ut ordet "skänker" mot "som ger". I vers 2, istället för "själ som var bunden" skulle jag skriva "den som var bunden" och tänka på hela mänskan. I vers 3 skulle jag byta ut ordet "upplåt" mot "öppna".